

Zinnen

1. Als we geluk hebben kunnen we het nog net zien.
2. Ik voel me al weer een stuk beter.
3. Heb je het al gehoord ?
4. Het eten was verrukkelijk.
5. Heb jij toevallig geld bij je ?
6. Ik heb haar eergisteren nog gezien.
7. Volgens mij moeten we die kant op.
8. Zullen we vanavond naar de bioscoop gaan.
9. Neem jij de telefoon even aan ?

Vragen

1. Is een jurk voor mannen of voor vrouwen ?
2. Welke kleur heeft een banaan ?
3. Wanneer wordt je meestal wakker, 's-ochtends of 's-avonds ?
4. Hoeveel dagen heeft een week ?
5. Heeft de zee zout of zoet water ?
6. Is je neefje een jongen of een meisje ?
7. Als ze zon schijnt is het dan mooi weer of slecht weer ?
8. Kunnen vogels vliegen of rijden ?
9. Welke dag komt er na donderdag ?
10. Wat gebruik je met een spijker, een hamer of een pan ?
11. Is water vast of vloeibaar ?
12. Is een opa oud of jong ?
13. Hoeveel is 10 gedeeld door 2 ?

Zinnen

1. Het is hier benauwd.
2. Wanneer ben je jarig ?
3. Sinasappels zijn erg lekker ?
4. Hoe zat dat ook alweer ?
5. Ik zal blij zijn als het eindelijk weekend is.
6. Ik heb om kwart over elf een afspraak met meneer Jansen.
7. Ik vindt dat geen aardige jongen.
8. Zal ik even met u meelopen ?
9. Aan het eind van de maand is mijn geld altijd op.
10. Wat krijgt u ook alweer van me ?
11. Ik heb de auto daarachter geparkeerd.
12. Gisteren zij zij dat ook al tegen me.
13. Ik heb vannacht slecht geslapen.
14. Neem je dan gelijk wat melk mee ?

Tegenstellingen

1. Dik - Dun
2. Morgen - gisteren
3. Verlagen - verhogen
4. Komen - Gaan
5. Erin - Eruit
6. Branden - Blussen
7. Voorkant - Achterkant
8. Weinig - Veel
9. Interessant - saai

verhalen

Die vogels, zegt boer Jansen, ze eten al mijn kersen op.

O, zegt Jip. Hebt u dan geen vogelverschrikker?

Ja, zegt boer Jansen, die heb ik wel. Maar de vogels zijn er niet bang voor.

Zullen wij ze weggagen? vraagt Janneke. Goed, zegt boer Jansen. Kom maar mee In de boomgaard. En Jip en Janneke gaan mee. Het is een grote boomgaard. En overal hangen de kersen. Mooi rond en rood zijn ze.

Jip en Janneke doen erg hun best. Ze schreeuwen en ze klappen in hun handjes.

En ze gillen heel hard. En daar zijn de vogels bang voor. Ze vliegen allemaal weg.

Jullie mogen zoveel kersen eten, als je wilt, zegt de boer.

Het is zo druk op straat! Ja, zegt moeder, nu moeten alle mensen inkopen doen. Ze kopen suiker. En meel en bloem. En rozijnen. Voor de oliebollen, zegt Jip. Want maandag is het oudejaar. En dan eten wij oliebollen, zegt Jip. En wij ook, zegt Janneke. Kom, zegt moeder. Ik ga nog wat appeltjes kopen. Hier, in de groentewinkel. Ze gaan naar binnen. En moeder koopt mooie rode appeltjes.