

Zinnen

1. Kunnen we er niet over praten ?
2. Zou jij dat even voor me willen doen ?
3. Ik ben vanavond laat thuis, ik moet overwerken.
4. Moet je horen wat er in de krant staat.
5. Morgen is er weer een dag.
6. Dat is toch niet mijn probleem.
7. Mijn fiets heeft een lekke band.
8. Ik denk niet dat we nog op tijd komen.
9. Ik heb geen kleingeld bij me.

Vragen

1. Is een taart zoet of zuur ?
2. Hoeveel pond gaat er in een kilo ?
3. Wat komt eerder, dinsdag of donderdag ?
4. Wat doe je met een pen ?
5. Gaat een slak snel of langzaam ?
6. Wat doe je in bad ?
7. Wat is groter een kip of een schaap ?
8. Waarvan wordt brood gebakken?
9. Kan je met een boot varen of vliegen ?
10. Wat is meer, zeven euro of negen euro?
11. Is een bloemkool groente of fruit ?
12. Wat doe je met je mond?
13. Hoe noem je de moeder van je vader?
14. Als iets kookt, is het dan heet of koud ?

Zinnen

1. Morgen neem ik een vrije dag.
2. Deze melk is niet goed meer.
3. Ik heb nu echt geen tijd voor je.
4. Dat is niet goed geregeld.
5. Kunt u me daar wat meer over vertellen ?
6. Ik heb straks een afspraak.
7. Ik voel me niet helemaal lekker vandaag.
8. Heb jij mijn tas ergens zien staan ?
9. Vind je het goed als ik even je fiets leen ?
10. Heb jij ook zo'n trek in een ijsje ?
11. Kan ik u straks even terugbellen, het komt nu niet uit.
12. Ik heb gehoord dat het volgende week mooi weer wordt.
13. Jij hebt ook altijd wat !
14. Ik moet vandaag nog veel doen.

Tegenstellingen

1. Dichtbij - veraf
2. Vroeger - Later
3. Praten - Zwijgen
4. Delen - vermenigvuldigen
5. Sterk - Zwak
6. Hier - Daar
7. Bijzonder - Gewoon
8. Dag - Nacht
9. Aanwezig - Afwezig

verhalen

Hand in hand lopen Jip en Janneke over de weg, ij gaan naar de boerderij.
Maar als ze bij het hek komen, blijven ze staan.
Kijk daar, zegt Jip. een hond, een hele grote hond.
Ik ben niet bang voor hem, Ik ook niet, zegt Janneke.
Maar dan komt de hond met grote sprongen op Jip en Janneke af.
Ze gillen allebei heel hard en hollen weg. Maar de hond kan veel harder lopen.
Gelukkig komt daar net de boer aan. Hij pakt de hond vast en zegt: Koest!
Dit is Hektor, zegt hij tegen Jip en Janneke. Hij is braaf. Hij doet niets.

Er liggen zoveel blaren in de tuin, zegt Jip's vader.
Zoveel blaren. Wie wil ze eens voor me opruimen?
Ik, zegt Jip. Ik, zegt Janneke.
In het schuurtje is de hark, zegt Jips vader. En de
kruiwagen vind je er ook wel. Zorg dat het fijn in
orde komt. En dan gaan Jip en Janneke aan het
werk. Ze vegen de blaren op een hoop. En het zijn
er veel. Want het heeft gewaaid. En het is herfst.
Kijk eens, zegt Janneke. Wat mooi!