

7ANDAAG

Engeland beslist: geen oorlog

Fransche minister-president Sarraut, een politicus en diplomaat een onbetwistbare indrukwekkende wijze de woorden: nooit zal Frankrijk met Duitsland onderhandelen zolang de Duitse soldaten aan de Rijn staat. Sarraut had met zijn woord „nooit” — voor een staatsman zeer gevaarlijk — voorzichtigheid bewezen, want hij had zonder ook maar een woord met Eden gesproken te hebben kunnen weten dat Engeland niet zou zijn Frankrijk te volgen in zijn plan om de Duitse troepen te verdrijven van „die oever van de Rhein.”

Sarraut heeft geweigerd met Duitsland te onderhandelen; hij heeft de terugtrekking van Duitse troepen uit het Rijnland eischend gemaakt en de houding van Engeland en de Duitse troepen reeds duidelijk maakt dat het op een tot onderhandelingen met den Duitse troepen zal komen terwijl de Duitse troepen aan de Rijn blijven.

De houding der Locarno-vrienden is zeer zwaar in zijn afkeuring over de Duitse stap; de critiek is niet gespaard, maar terwijl Engeland alleen staat in een vastberaden houding die het vroeg of laat moeten opgeven, is men te Brussel en zelfs te Brussel van oorspronkelijk verstandiger is te gaan praten om te voorkomen vechten. Nergens in Europa behalve in Frankrijk en Sovjet-Russie is op voorbarige wijze gesproken over sancties desnoods militaire —

Volkenbondsstatuut slechts een leugen van deze aard kent tegenwoordig dat tot de oorlog overgaat. Het Russische conflict heeft Italië niet het gevolg dat Genève dit alles aanwees en de sancties niet losgelaten; maar wie zal de Duitse troepen naar de Duitse troepen dirigeren, als een aanvallende troepen, ook al ziet Sarraut dat het onnuttig is om te strijden tegen de Duitse troepen reeds op Straatsburg



Karl Schupen

DIE WACHT AM RHEIN

„Wij moeten gereed zijn voor elke oorlog”