

# een zevenkoppige draak sluipt over de wereld



„Het vorig jaar reeds spraken wij zoo ernstig mogelijk over de groote gevaren van dezen tijd. Deze zijn intuschen geenszins kleiner geworden. Het lijkt wel op een apocalyptische verwarring en verschrikking. Men zou haast zeggen, dat de zevenkoppige draak over de wereld sluipt, hier zich vertoonend als een monster van godloosheid en ongeloof, daar als een gedrocht van nieuwheidendom, elders weer als een monster, dat de Heilige Kerk van Haar rechten en vrijheden wil berooven.

Al deze dwaalleeringen en gevaren vinden een vruchtbaren bodem in de steeds groeiende hoovaardij des geestes en de verslapping en verwording der zeden, terwijl Wij ons helaas ook nog altijd bang moeten maken, dat velen door de blijvende werkloosheid, door den materieelen nood en de armoede langzamerhand meer en meer ontvankelijk gaan worden voor nieuwe stelsels, waaraan zij zich meer uit wanhoop, dan uit overtuiging vast klampen.

Een zaak is zeker, de machten, die geloof en zeden, godsdienst en Kerk belagen, zijn fel en satanisch. Het gezamenlijk Episcopaat heeft in den loop van dit jaar nog eens zoo ernstig mogelijk gewaarschuwd en open en duidelijk gesproken. Wij zelf, als Bisschop van het Katholieke Limburg, dat helaas ook in eigen boezem bedreigd wordt, hebben na veel gebed en beraad, nog eens apart krachtig Onze stem verheven tegen de aanhangers van de nationaal-socialistische beweging, die bewust of onbewust het erfdeel onzer vaders in gevaar brengen. Wij meenden, als verantwoordelijke herder Uwer zielen, niet langer meer te mogen aarzelen en, al is dat voor Ons Vaderhart nog zoo zwaar, openlijk te moeten spreken van valsche profeten, van wolven in schapenvacht.

Nog eens herhalen wij dat harde, maar ware woord: „Wie niet met Mij is, is tegen Mij.“ De ernst der gevaren, het gewicht der geestelijke belangen, die op het spel staan, de onoverzienbare ruïne, die te vreeszen valt, dwingen Ons de tegenstellingen klaar te doen blijken. Wie met Christus wil zijn, hij blijve één met ons allen, trouw aan het geestelijk gezag, trouw aan den herder, door Christus over de kudde gesteld.

Dus één! Laat ons maar duidelijk spreken: één, ook in de politiek. Dezen zomer wordt een gewichtige strijd gestreden. De uitslag van dien strijd zal een mijpaal zijn, die ofwel een vast uitgangspunt en een waarborg beteekent voor de toekomst, ofwel een gevaarlijke en misschien rampzalige toekomst inzet. Willen wij met vertrouwen dien tijd tegemoet gaan, zoo moeten wij allen, in hechte eenheid, naast een ijverige actie, nog veel meer gaan bidden en offeren. En onze priesters en kloosterlingen dienen hierin voorop te gaan.

(De Bisschop van Roermond in Zijn Vastenbrief van Febr. 1937).