

het oprukken van een wereldbeschouwing



het zogenaamde „positieve christendom”: WEG
katholieke pers - WEG katholieke jeugdorganisaties
WEG katholiek onderwijs

volle kerken

De heeren van de N.S.B. noemen het laster, als gezegd wordt, dat er een Katholiekenvolging in Duitsland woedt. Wat zeggen zij van het onderstaande, dat over den toestand in Duitsland geschreven werd in een Italiaansch blad, „L'Avenire d'Italia”?

„Er bestaat in Duitsland geen enkele waarborg meer, in weerwil van het Concordaat, noch voor de vrijheid der bijzondere school, noch voor het instandhouden der Katholieke organisaties, werklidenbonden en jeugdverenigingen.

De Katholieke Pers heeft het recht niet meer, noch de noodige middelen, om zich te handhaven. Alleen de campagne tegen den Katholiek geest en tegen het werk van de Kerk wordt van overheidswege geduld. Teruggedreven in de sacristie, beroofd van iedere vrijheid om zich te verdedigen tegen de agitatie van anti-clericalen en moderne heldenen, is de Katholieke Kerk in het Derde Rijk geheel aan banden gelegd. Het nationaal-socialisme doet, alsof het leiding geeft bij den kruistocht van deze wereld tegen het commu-

nisme, doch in werkelijkheid vernietigt het totaal alle godsdienstige waarden.

Begrijpt het nationaal-socialisme dan niet, dat het juist daardoor in de kaart speelt van de communisten? Is men dan in Duitsland vergeten, dat het meest hechte bolwerk tegen het bolsjewisme juist gevormd wordt door den Katholiek Godsdienst?

Waarom, indien men het communisme wil bestrijden, dit hechte bolwerk tegen de roode vloedgolf afbreken?”

Het kruis moet weg uit de scholen. Het kruis moet weg langs de wegen. Maar thans rijst eindelijk het verzet bij de Katholieke bevolking. Dit verzet doet de kerken volstromen. De nazi's hier in Nederland wijzen met groot gebaar op die volle kerken, die immers een bewijs zouden zijn, hoe best het met den godsdienst gaat. Zij vergeten, dat dit voor de Duitsche Katholiek de eenige manier is, om hun protest te uiten.

Die volle kerken zijn een aanklacht tegen een régime, dat het erop gezet heeft, in de toekomst, als zijn staatsopvoeding heeft doorgewerkt, de kerken leeg te hebben.