

# VANDAAG

## Oorlogs-Kerstmis

**K**erstmis 1939. Wederom, na twintig jaar die geen werkelijke vrede brachten, een volop oorlogs-Kerstmis, waarin het heilige feest van Vrede en Licht wordt verstoord en ontheiligd door doodslag en geweld, vijandschap en haat.

Europa bevindt zich in een oorlog, die uitkomst en redding zal moeten brengen, die een einde zal moeten maken aan een systeem van woordbreuk, bedreiging en overheersing, maar die in werkelijkheid een strijd en een beproeving is die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen. Er bestaat geen alleen-schuld in dit drama, dat in zijn diepste wezen is terug te brengen tot de tragische vergissing van staatslieden en mensen, die meenden zonder God vrede en een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen.

De mensheid staat thans bij de puinhopen van deze mislukking door eigen schuld, waartussen de vlammen van de oorlog, die verwoesting en lijden, vooral ontreddering en ontwrichting brengt, hoog oplaaien. De blijde boodschap van de Kerstnacht werd niet verstaan door een wereld, die vrede wil, maar die het eerst nodige: de innerlijke vrede des harten, mist.

Kort en bondig zegt het de H. Schrift: „Er is geen rust of vrede voor de godlozen.” Wanneer zij zelf de vrede niet bezitten, hoe kunnen ze die dan uitstralen? De mensheid van de moderne tijd heeft nagelaten, om vrede met God te sluiten. En dat niet alleen! De mensheid heeft lijdelijk toegezien niet alleen, dat de grote massa zich losmaakte van de godsdienst, maar ook heeft men toegelaten, dat men ten strijde trok tegen God, godsdienst en Kerk.

De opstandigheid van den dwaas, die tot zijn hart zegt: „Er is geen God,” is tot een wereldrevolutie uitgegroeid.

Men kan het een lichtpunt noemen dat



*Veer Hulsting.*

## Kerstmis aan het front